

## Maandagochtend 8 mei 2017.

### *Wachten op de bus.*

In de wandelgangen van de school gonst het van stille afspraken.

Het begint stilaan te kriebelen.

De kledij is gewassen en gestreken.

De koffer en de slaapzak is van de zolder gehaald.

Het vijfde en zesde leerjaar vertrekt vandaag op Moerasklas.

Wat gaan we daar allemaal beleven? Zullen we mama, papa, broer en zus missen?

Wie gaat er dan met de hond wandelen als we weg zijn. Wie geeft de poes eten?

Zoveel vragen, zoveel zorgen ... de zesdejaars kijken glimlachend.

Zij weten het al, dat worden 4 dagen vol actie en FUN!

De koffers staan al klaar.



