

Donderdag, 11 mei 2017.

De ochtend na dé fuif.

Euh ...het is het laat geworden.

(Oh neen daarvan krijgen jullie geen foto's.)

Laatste ontbijt samen.

Sorry, na zo'n fuif heb ik wel reuze honger.



Nog even ons lunchpakket klaarmaken.



Én de vaat doen pffffff....dat is er nu teveel aan.



Koffers pakken en opruimen.

Van wie is die sok? Nee niet mijn slip! Waar is mijn T-shirt?



Wake boarding.

Hoe moet ik dat aandoen? Waar moet ik mij vasthouden?



De redactie Moerasklas sluit haar deuren.



Hier eindigt het avontuur Moerasklas 2017.

Wij hebben er van genoten. Hopelijk konden jullie meegenieten.

Vele groeten van meester Alix, juf Virginie, meester Anthony en juf Martine.

Met GROTE dank aan juf Nele, het vijfde wiel van onze tandem.

Tot de volgende keer.



EINDE